

☆ סל תרבות

רוני סומק, 65, נשוי ואב לבת, גר ברמת-גן. משורר ומורה, לאחרונה הופיע ספרו "נקמת הילד המגמגם"

01 זיכרון ילדות תרבותי. "הנסיך המאושר" מאת אוסקר ויילד, על פסל המבקש מסנונית שאיחזה את הנרידה לעקור את עיני הספיר שלו ולקחתן למשפחה ענייה. הוא היה גיבור הילדות שלי ולמרות שנחצב מאבן, הרגשתי שהוא ממשי יותר מגיבורים בשר ודם שהסתובבו, למשל, כיערות ששתלו האחים גרים לכבוד כיפה אדומה.

02 יוצר שאתה אוהב במיוחד. ויסלבה שימבורסקה, המשוררת שלא פחדה לכתוב את המילה "שמחה" ליד המלה "כתיבה". היא פרשה שטיח ארום למילים מהפנטהאוז, הורידה אותן לרחוב ושם נתנה לכל מי שדרך עליהן את התחושה שגם הוא אוהב שירה.

03 עם מי היית רוצה לשבת לכוס בירה? משה רבנו. הייתי מספר לו שבתור ילד מגמגם פחדתי לדבר והייתי מצדיע ליכולת שלו להנהיג עם שלם עם מילים שנשברו לו בפה.

04 עם מי היית רוצה להתחלף ליום אחד? עם ליונל אנדרס מסי. להתחיל את היום באכילת הדשא באימון בקאמפינאו ולסיים את היום באותו מגרש לקול פרפור הכדורים ברשת.

05 ספר שקראת פעמיים. "סבלנות לוחטת", ספרו של אנטוניו סקרמטה (תרגם לעברית: ליאו קורי), שגיבורו הוא הרוור מריו חימנס, המחזר אחר אהובתו בעזרת שורות משירי המשורר פבלו נרודה. העלילה מתרחשת בכפר דייגים צ'יליאני, ומריו מביא למשורר את מכתביו מדי יום. נרודה ב"סבלנות לוחטת" אינו רק המשורר מספר השירים; הוא יורד מהמדף ומספק למריו את שורות האהבה שבעזרתן יפצה את לב אהובתו. אותה אהובה היא קצת לוליטה, קצת לולו ובעיקר חתולת ברים המצליחה להבין מטפורה משיר.

06 תמונה על הקיר שלך. תצלום של חורחה לואיס בורחס שצילם דניאל מורדונינסקי, שבו עיניו העיוורות של בורחס מופנות לנקודה סמויה מהעין. אני רוצה להאמין שבנקודה זו מתחיל "גן השבילים המתפצלים".

07 מי מצחיק אותך? וודי אלן, האיש שאמר שאשתו ילדותית מכיוון שהיא מטביעה לו את הברווזים באמבטיה.

08 עם מה אתה נרדם? עם מדורי הספורט של העיתונים. אני כמו אריק איינשטיין, אלוף העולם באינפורמציה לא חיונית. הסיפורים שלרגע מרתקים, הופכים אחרי כמה דקות לכדורי שינה.

09 בילוי משותף עם המשפחה. מחול. שירלי בתי פתחה לנו את הרלת העולם המחול, ויחד עם ליאורה אשתי אנחנו נהנים למחוא כפיים לרקדנים החל מרקדניו של אוהד נהרין ועד לרקדני הבלט של הבולשוי המוסקבאי.

10 מאכל שאתה לא יכול לעמוד בפניו. ענבים.

